

VIKINGS

CHIROKAMP 2018

OPGLABBEK



Chirokamp 2018

Wat is dat eigenlijk, zo'n chirokamp? Die vraag hebben we al vaker gehoord en hieronder proberen we daar kort een antwoord op te geven.

In de eerste plaats is een kamp mega cool en plezant! Je leert er je plan trekken, je maakt plezier, je ravot dagen aan een stuk en je maakt er veel vrienden! Het zijn de tien tofste dagen van het jaar!

De leiding zorgt ervoor dat de leden constant bezig zijn met spelletjes, knutselen of andere leuke activiteiten.

De hele dag zijn ze in de weer met kampen bouwen, sporten, potteke stamp en nog veel meer. We kunnen jullie verzekeren dat het goed gevulde dagen zijn. De leiding ziet er dan ook op toe dat de jeugd goed eet en op tijd in hun bed ligt zodat ze er de volgende dag terug tegenaan kunnen gaan.

Meestal zijn de groepen apart bezig met hun eigen leiding, maar sommige activiteiten doen we samen met heel de Chiro! Hieronder volgt een korte opsomming van gezamenlijke activiteiten:

Zangstonde: Bij de zangstonde komen alle groepen samen en zingen we uit volle borst Chiro liedjes! Ik schep niet graag op, maar dan klinken we prachtig!

Familiedag: Op deze dag mengen we alle groepen door elkaar en verdelen we hen in nieuwe groepen, de zogenaamde families. Het is de bedoeling om samen met je 'familie' van die dag een groot spel te winnen! Dit alles gebeurt natuurlijk in echte chirofamilie-stijl en in de sfeer van het kamphema!

Kookmoekesdag: Tien dagen lang koken de kookmoekes en -vakes het beste kampeten voor ons, maar niet op Kookmoekesdag! Op deze dag is het namelijk tijd om de kookmoekes en -vakes eens in de bloemetjes te zetten. We maken allemaal samen een hele grote BBQ en er is een prachtige tafel voor de kookmoekes en -vakes!

Nachtspel: Het nachtspel is één van de spannendste activiteiten van het kamp. Hoe en wat maken we pas bekend op kamp. Het is wel een activiteit die enkel doorgaat voor de oudere groepen!

Trektocht: De jongste groepen trekken hun stapschoenen aan en stappen naar een park of zwembad in de buurt. Samen trekken we er op uit om een dag vol plezier te beleven!

2-daagse: Voor de oudere groepen, vanaf de TiTo's dus, mag een trektocht al wat avontuurlijker en dus trekken wij er 2 dagen op uit. Overdag doen we leuke activiteiten en 's avonds gaan we zelf op zoek naar een slaapplek.

Omgekeerde dag: Op omgekeerde dag is alles omgekeerd, we beginnen de dag met de sluiting en we eindigen de dag met de ochtendgymnastiek. Een heel leuke dag waarop iedereen zijn eigen omgekeerde ding kan doen!

In het verleden was 'den doop' ook een activiteit voor de oudere groepen. Enkele jaren geleden hebben we echter besloten om deze niet meer te laten doorgaan.

Dit was het kamp héél kort beschreven. Er is nog zoveel meer, maar om dit te ontdekken moet je gewoon een keer meegaan!

Als er nog vragen zijn over het kamp, is een telefoontje naar de leiding steeds welkom.

Het kamp is een niet te missen ervaring, zowel voor leden als leiding. Een ervaring die elk jaar weer veel te snel gedaan is! Wij hopen ten zeerste dat je deze ervaring met ons wilt delen!

Groetjes,
Het leidingsteam

Sfeerbeelden Afgelopen Jaar





Nuttige Info

De Kampplaats:

We gaan op kamp in **Opglabbeek**! De kampplaats ligt tussen prachtige bossen en duinen. Het adres om kaartjes naar te sturen is het volgende:

Bivakplaats 'De Nachtegaal'
Chiro Keerbergen
Naam kind - groep
Weg naar Opoeteren (z/n)
3660 Opglabbeek



Stuur maar veel brieven en kaartjes, want na een paar dagen kamp is het altijd tof om bericht te krijgen van het thuisfront!
Voor de ouders die hun kind(eren) komen halen of brengen, het is de eerste straat rechts na het voetbalveld.

Telefoon:

We zijn bereikbaar op de volgende nummers:

Wannes (Hoofdleider): 0470/06 31 37

Charlotte (Hoofdleidster): 0474/63 64 95

Anja (Kookouder): 0479/75 35 16

DEZE NUMMERS DIENEN ENKEL VOOR NOODGEVALLEN!!

Kookouders:

Naar jaarlijkse gewoonte gaan er ook dit jaar kookmoekes en -vakes mee. Zij zullen de leiding helpen waar nodig en ze zorgen ervoor dat de kinderen elke dag volwaardige maaltijden hebben! Het eten is nergens zo goed als op kamp!

Zakgeld:

Vermits we een dag op trektocht gaan en de groepen allemaal iets anders gaan doen, vragen we om 10 euro zakgeld mee te nemen en in een enveloppe te steken. Deze geef je samen met de valiezen aan de leiding af!

Voor de oudere groepen geldt dat ze iets meer geld mogen meenemen. Dit is meestal in overleg met hun leiding en wordt doorgegeven of staat vermeld in het kampbladje van de groep.

ISI+ kaart/kids-ID en geneesmiddelen:

Iedereen moet zijn ISI+ kaart meenemen. Deze kaart geef je ook bij het vertrek af aan de leiding, zodat wij deze allemaal kunnen bijhouden in een map. Indien uw kind geen ISI+ kaart heeft, maar wel een kids-ID, mag u deze zeker meegeven. Oudere leden mogen hun identiteitskaart zelf bijhouden als ze dit wensen maar mogen ze ook afgeven aan hun leiding. Als een lid geneesmiddelen moet nemen, verwittig dan zeker op voorhand de leiding zodat er geen misverstanden ontstaan!

Uniform:

De leiding staat erop dat iedereen op kamp een uniform heeft dat perfect in orde is. Hieronder verstaan we een chirohemd en korte chirobroek/chirorok. Voor de speelclub knijpen we wel een oogje toe, maar we raden toch zeker een Chiro T-shirt/broek aan. Als we op stap zijn, maakt dit je kind wel heel herkenbaar!

Uniformen zijn te koop in de 'De Banier' winkels in Leuven, Mechelen of Heist-op-den-Berg (ook in andere grote steden).

J.P. Minckelerstraat 17 te Leuven
O.L. Vrouwstraat 34 te Mechelen
Bergstraat 34 te Heist-op-den-Berg

Ook hebben we met de Chiro een tweedehands verkoop van uniformen. Zo kan je bij ons uniformen kopen tegen de helft van de prijs. Hiervoor kan je altijd Anja Van Schuylenbergh-Schelfhout contacteren via het volgend e-mailadres: anjaschelfhout70@gmail.com of via 015/52 92 46.

Helaas is onze stock momenteel niet meer zo groot. Daarom doen we een oproep:

Heb je thuis zelf nog uniformen (broeken, rokken, pulls, T-shirts en hemden) die te klein zijn? Je kan ze gerust aan ons schenken of voor een overeen te komen prijs van de hand te doen, zo heeft een ander er ook nog plezier aan!

Kampgeld:

Het Kampgeld bedraagt 110 euro voor de groepen vanaf de Rakkers en de Kwiks, de Speelclub en Biekes betalen 90 euro omdat zij minder lang op kamp gaan. Je kan het altijd cash geven aan de leiding als deze langskomen, of storten op onze rekening: BE58 7360 2043 9479 met vermelding van naam en groep. **Het kampgeld moet gestort zijn voor 30 juni!**

Wat moet er nu allemaal mee?

Vorige jaren waren er ouders die het ondergoed en kleren van hun kinderen per dag in plastic zakjes staken. We zouden willen vragen om dat dit jaar voor de jongste groepen zo te doen. Dit maakt het de leiding en de kinderen veel gemakkelijker. Zorg er ook voor dat er een naam staat in alle kleren! Zo geraakt er niets verloren.

Kijk achteraan het boekje voor de checklist zodat je niets vergeet.

Vergeet zeker ook geen pot etenswaren (afhankelijk van de groep) en 2 keukenhanddoeken mee te geven met uw kind. Dit staat ook vermeld in de checklist achteraan.

Agenda

Zondag 8 juli: De valiezen

Alle zware valiezen, zakken en veldbedden moeten dan op de Chiro afgeleverd worden. Dit kan van 18u tot 20u aan de Chirolokalen. Zorg ervoor dat al de valiezen en zakken van je naam en groep voorzien zijn! We vragen dat iedereen de valiezen dan al binnenbrengt. De volgende dag vertrekt het gerief namelijk al naar Opglabbeek, en zonder bagage wordt een kamp heel wat minder aangenaam!

Maandag 9 juli: Vertrek voorkamp

Vandaag vertrekken de oudere leden op voorkamp. Dit gebeurt meestal met de fiets, maar wordt per groep besproken met de leiding.

Woensdag 11 juli: Vertrek RaKwi's

Vandaag vertrekken de Rakkers en de Kwiks met de bus naar de kampplaats. De oudere groepen die op voorkamp zijn gegaan, zullen deze dag ook aankomen op de kampplaats. De RaKwi's moeten zeker om 12u30 aanwezig zijn op de Chiro en moeten al gegeten hebben. Er wordt op de kampplaats enkel nog een vieruurtje en avondeten voorzien.

Zaterdag 14 juli: Vertrek Speelclub en Biekies

Vandaag komen de jongsten van de groep ook aan op de kampplaats! De Biekies en Speelclub vertrekken met de oudertaxi om 12u30. Zorg dus dat jullie dan zeker op de Chiro staan. Ook zij moeten al gegeten hebben, want op de kampplaats wordt er enkel nog een vieruurtje en avondeten voor hen voorzien.

Zaterdag 21 juli: Terugkomst

We komen terug op zaterdag 21 juli. De ouders en liefjes kunnen ons opwachten aan de chirolokalen, waar we rond 14u gaan aankomen. Hou er rekening dat dit aankomstuur al eens kan uitlopen of vroeger kan vallen! We proberen altijd het thuisfront zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het uur.

Vertrek niet direct wanneer uw kind aankomt, er wordt op de Chiro altijd nog een gezamenlijke sluiting gedaan en dan krijgt elk kind ook een kampaandenken.

Kampbladen



(om in te kleuren)





Bie

ckie

de Viking

JAJA, OP 14 JULI VERTREKKEN ALLE BIE(C)K(D)ES RICHTING
OPGLABBEK MET HUN VIKINGSCHIP! EN DAAR GAAN WIJ DE
TOFSTE VIKING AVONTUREN BELEVEN SAMEN MET WICKIE
BIECKIE DE VIKING!!

WAT WE ZEKER NIET MOGEN VERGETEN OP ONS AVONTUUR:

- 📦 VERKLEEDKLEREN IN THEMA!!!!
- 📦 EEN WITTE T-SHIRT, DIE NA HET KAMP NIET WIT MEER
ZAL ZIEN
- 📦 €10 ZAKGELD VOOR OP TREKTOCHT
- 📦 ADRESSEN OM BRIEVEN NAAR HUIS TE STUREN
- 📦 ALLES VAN DE MEENEMLIJST DIE VANACHTER TE
VINDEN IS
- 📦 JULLIE STRALENDE GLIMLACH

WIJ KIJKEN ER ALVAST HÉÉÉÉÉÉEL HARD NAAR UIT!!!

DIKKE STRIJDESKUSSEN,

Welkom Vikingen!

Dit jaar gaan we een echt vikingkamp tegemoet!

Jullie worden klaargestoomd om zoals echte dappere Vikingen de zee te trotseren.

Wij zijn er alvast klaar voor, jullie ook?

Het wordt weer een spetterend kamp en we hopen dat jullie er allemaal bij zijn!

De volgende dingen zijn noodzakelijk voor een goede Viking op chirokamp:

- een witte T-shirt die vuil mag worden*
- kleren die extra vuil mogen worden*
- de coolste Vikingverkleedkieren*
- een goed humeur en een grote lach!*

Tot op kamp liefste Vikingen!

Hanne, Sandrien & Evemie



Beste speelclub

14 juli is de dag dat jullie aankomen in het kleine maar moedige vikingdorp te Opglabbeek. Wij verwachten veel stoere vikingsspeelclubjongens in hun stoerste vikingkleren om ons te vergezellen in onze rooftochten en avonturen. Alleen de stoersten mogen mee en zullen tegen 21 juli zichzelf officieel een viking van de speelclubstam kunnen noemen. Tot dan!!!

- Wat moet een Goede viking meehebben?
- een witte t-shirt die vuil mag worden
- Kids-ID / ISSI+ kaart
- Verkleedkleren
- Zakcentje voor de plundertochten
- **Veel moed !!**

Groeten van Olaf Frankson, Woknar lothbrok,
Evertson öberbergson



GEGROET LIEVE KWIKS,

WIJ HEBBEN VERNOMEN DAT JULLIE ONS DIT JAAR KOMEN
BEZOEKEN. DAT KOMT GOED UIT, WANT WIJ ZIJN GESTRAND MET
ONZE VIKINGBOOT. KUNNEN JULLIE ONS KOMEN HELPEN?

WAT JULLIE ZEKER MOETEN MEENEMEN OM ONS UIT DE NOOD TE
HELPEN:

- EEN WITTE T-SHIRT DIE VUIL MAG WORDEN
- KLEREN DIE EXTRA VUIL MOGEN WORDEN
- SUPER COOLE EN ORIGINELE VIKING VERKLEEDKLEREN
- GOED HUMEUR!

WIJ KIJKEN ALVAST UIT NAAR JULLIE KOMST!

GROETJES,

ELISE, LOTTE EN SILKE



RAAKKEERS!!

Wij, Korre de dappere en Lucas de slimme, hebben jullie hulp nodig!

Na lang vechten zijn we de enige overlevende, dit kamp zullen we jullie trainen tot echte Vikings die ons kunnen vergezellen op gevaarlijke tochten.

Het enige extra dat jullie moeten meenemen is een witte T-shirt die mag weg gegooid worden en een sterke mentaliteit om alles te kunnen doorstaan.

Zorg dat jullie klaar zijn voor de strijd!



TIPPERS!!!!

Het thema dit jaar is VIKINGS!!!!!!

Op 9 juli vertrekken we naar de stam Opglabbeek waar we het voor de lokale boeren onveilig zullen maken.

We starten onze plundertocht op 9 juli om 13u op de Chiro met je fiets en in uniform.

Verdere details zullen volgen!

Gegroet,

Viking Filda, Viking Nyalga, Viking Chartor



NIET VERGETEN:

- Fiets die tip-top in orde is
- Je chirouniform
- Verkleedkleden in thema Viking
- Een ei voor op voorkamp
- Check zeker de meeneemlijst achteraan in het boekje

En
neemt ook
zeker 25 euro
mee voor op
2-daagse!

Meer info
via e-mail
en Fb!

V. Haverntj

HET LEVEN IS EENWEG

Wickie de Viking
FUIF

Dagrootnir

Zonder
Vikingkostuum
word je onthoofd
goals ikzelf!

Brengt gepaste
Kleding mee om in
den bosse en den
weide te slapen!

Neukernir



↑ | ✂ ↑ M M † ⚡

Beste Viking dames! Jullie werden gekozen als beste strijders om de kroon en onze landen te beschermen tegen 'Het rijk der Scoette suckers'! Op 9 juli, 12:00 uur, vertrekken varen we richting Opglabbeek. Elke bemanning moet zich voorzien van het volgende:

- EEN WITTE T-SHIRT
- 30€ ZAKGELD
- GSM
- ZONNE CRÈME
- ZWEMGERIEF
- REGENJAS
- EV. FIETSPOMP, RESERVE FIETSBAND, ...
- ID-KAART





Gegroet Wickie de Viking Strijders

Slijp jullie bijlen maar want we gaan op kamp Zuiderse landen veroveren om zo Odin, Thor en Frey te eren en zo naar Walhala te gaan.

De Goden zijn enkel tevreden met de mooie blonde haren van Zuiderse tiptiens.

PS we moeten vrouwen Kontainer escorteren naar haar echtgenoot

Extra informatie over wat mee te nemen op de tocht wordt nog via facebook meegedeeld

Mochten der vragen zijn kan u deze





Liefste Helga's

Maak jullie borst maar nat want wij gaan op Vikingkamp te Opglabbeek!
Wij, Marit en Elinna gaan echte stoere vikingehieks van jullie maken!
Eerst vertrekken we op voorkamp en dit van de 9^{de} juli tot de 11^{de} juli!
Wat nemen jullie zeker mee?

- Verkleedkleden
- Uniform
- Matje en slaapzak (voorkamp)
 - Identiteitskaart
 - Een houtblok
- Een echt katogenen laken
- Bosnimspoeder (glitter)
 - Zaklamp
 - zakmes





beste aspirant viking,

Dit jaar nemen we jullie mee naar op onvergetelijk kamp te Opglabek!!!!
als aspirant viking worden jullie op Sjuli om 12u verwacht aan onze thuisbasis te chiro
keerbergen!
al wie te laat is krijgt een tribal tattoo op zijn arm oyy!

WAT? trekruzak met gerief voor 3dagen , klein centje, een standaard witte t-shirt in de valies
WAAR? Sjuli verzamelen op onze chiro, En komen den 1oe s'avonds aan op ons kampterrein!
WANNEER? voorkamp: 8 tot 10 juli
HOE ? openbaar vervoer/lijfen

Nog vragen ??? stel ze gerust aan ons!

dagur vikingar,
herrar minir
Lukas, bruce,
hann tekur sig á
vikingabáttum
okkar.

Eitt er vist og það
er að þú kemur af-
tur með tattoo og
alvöru skeggu.
Við heilsum þér
þegar!

Schol



Meeneemlijst

	Kleding
	Verkleedkleden (zeer belangrijk!!)
	Chiro Uniform!!
	Ondergoed
	Shorts
	Truien, zeker 1 dikke trui voor 's avonds
	Zwembroek / badpak / bikini
	Schoenen (zeker 2 paar, best geen nieuwe!)
	T-shirts (best voor elke dag 1 + 1 reserve)
	Lange broeken, voor als het slechter weer is
	Regenjas
	Laarzen
	Toiletgerief
	2 grote handdoeken en 1 klein handdoekje
	Washandjes
	Tandenborstel + tandpasta
	Kam / Borstel
	Zeep en Shampoo
	Slaapgerief
	Veldbed (Speelclub en Biekies mogen een luchtmatras meenemen, zij slapen immers binnen)
	Slaapzak!!!!
	Pyjama
	Knuffelbeer
	Om te eten
	Iedereen mag 1 pakje snoep meenemen. Bij het begin wordt dit in de 'groepsot' gestoken. Elke groep ziet zelf wanneer dit benut wordt!
	1 pot choco (Biekies en Speelclub)
	1 pot confituur (Kwiks en Rakkers)
	1 pot speculaaspasta of choco (Tippers en Toppers)
	1 pot mayonaise (Tip10's en Kerels)
	1 pot ketchup (Aspi's)
	2 Keukenhanddoeken!
	Voor de rest:
	Geen GSM'S en geen videospelletjes (das niks voor op kamp!!)
	Drinkbus
	Rugzak (voor op trektocht)
	Adreslijst, om een briefje naar huis te kunnen sturen
	Zaklamp
	Zonnecrème
	Muggenmelk
	Pet
	Zak voor vuil linnen

Info Heemfeesten 2018

Beste ouders,

Zoals elk jaar organiseren we het laatste weekend van de vakantie onze Heemfeesten. Vrijdag 31/08 geven we onze Schuimparty, een super grote fuif op ons Chiro heem! Zaterdag 01/09 organiseren we onze bodega en tot slot is er zondag 02/09 een groot mosselstijf, waar jullie gezellig met heel de familie kunnen komen eten! Ook is er zondagmiddag voor de kinderen veel animatie voorzien.

Dit driedaagse evenement vraagt enorm veel tijd en energie van de leiding en vele sympathisanten. Al jarenlang organiseren wij als jongeren dit evenement, en we kunnen hierbij alle hulp gebruiken. Daarom is er de vraag of jullie interesse hebben om ons een handje te komen toesteken.

Vrijdag hebben we mensen nodig die samen met ons op de fuif de bonnetjes verkopen, de vestiaire beheren, hamburgers bakken en/of tappen. Dit gebeurt in shifts van telkens twee uur, van 21u tot 03u. De keuze is aan jullie of jullie een shiftje (of meerdere shiften) willen komen meedraaien!

Zondag hebben we dan weer mensen nodig die ons kunnen helpen met het opdienen van de mosseltjes, om aan de kassa te zitten, om te tappen en om in de keuken te helpen. Dit is van 12u tot 20u, telkens in shiften van 2u.

Dus als je je geroepen voelt om ons hierbij te helpen, mag je gerust iets laten weten! Na het kamp zullen we klaar staan met een lijst waar je je naam op kan zetten bij een shift die bij je past. Je kan ook Wannes Neukermans aanspreken om bij hem een shift te regelen! E-mail: wannes.neukermans@hotmail.com; telefoon: 0470/06 31 37

Sponsors, klein of groot, voor in het boekje of op de fuif, kunnen we ook altijd gebruiken. Indien je denkt dat je baas een reclame-duitje in ons zakje zou willen doen, laat dan ook iemand van de leiding iets weten zodat we daarvan werk kunnen maken. Of beter, geef een seintje aan Simon Hostyn, hij coördineert onze sponsoring. E-mail: simonhos99@gmail.com; telefoon: 0476/41 96 40

Alvast bedankt! Zoals elk jaar, hopen we dat we op jullie kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten,
Het leidingsteam & co



INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Als je't mij vraagt:
CHIRO

LET OP!

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend:

- SIS-kaart/isi+/kids-ID

- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds

Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND

Naam.....

Voornamen.....

Geboortedatum

Straat en nummer

Postcode en gemeente

Telefoonnummer.....

Gsm-nummer ouders/voogd.....

Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn?

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

MEDISCHE GEGEVENS

Naam en telefoonnummer huisarts

Bloedgroep en resusfactor.....

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen.....

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? Ja, in het jaar Neen

Uw kind lijdt aan:

astma

bedwateren

epilepsie

hartkwaal

hooikoorts

huidaandoening

reuma

slaapwandelen

suikerziekte

allergie voor bepaalde

voedingsmiddelen

.....

.....

.....

allergie voor bepaalde stoffen

.....

.....

allergie voor bepaalde

geneesmiddelen

.....

andere

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen

[Tel.] 03-231 07 95 [Fax] 03-232 51 62

[E-mail] info@chiro.be [Site] www.chiro.be

Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?

Ja, namelijk:

Neen

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?

Ja Nee Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel?

Is uw kind vlug moe?

Ja Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?

Ja Nee

Kan uw kind zwemmen?

Ja Nee

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *

Ja Nee

** Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang*

ANDERE INLICHTINGEN

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn

Voornaam en naam

Datum

Handtekening