

Beste ouders, bij deze de maandbrief voor mei

We gaan leuke dingen doen om ons goed te amuseren. De leiding is alvast super enthousiast, wij hopen jullie ook! Tot dan.

Zondag 1 mei	Wij gaan op gezellige uitstap naar de zoo! In de brief vinden jullie alle informatie hieromtrent terug.
Zondag 8 mei	Wie houdt er nu niet van een leuk spel zoals Stratego, het leukste spel dat er is kan namelijk niet ontbreken in ons Chirojaar. Haal jullie beste kampbouwkrachten maar boven en maak het coolste kamp ooit om jullie vlag te beschermen van het andere team. Het team dat als eerste de vlag van het andere team kan veroveren wint! Wij zijn benieuwd wie er nu echt het beste kan samenwerken.
Zondag 15 mei	Houden jullie ook zo van zure matten, Haribo beertjes, spekjes enzovoort? Wij in ieder geval wel, het lijkt ons dus super leuk om gezellig en creatief aan de slag te gaan en een leuke snoepkaart te maken. Zeker niet vergeten je tandjes goed te poetsen na deze zondag.
Zondag 22 mei	Vandaag doen we iets waar de Kwiks al heeel lang om vragen namelijk, een ruiltocht jippie! We gaan langs huizen gaan en hopen zo iets leuks te ruilen. Ondertussen maken we een stevige wandeling en spelen we leuke spelletjes.
Zondag 29 mei	Helaas pindakaas, het is weer de laatste zondag van de maand en dan geven we geen Chiro. Wij zien jullie graag terug in Juni waar we Chiro geven op vrijdag, tot dan!

Veel groetjes de leiding!